

LITHOIJENSE JONGEREN, DIE EEN RELIGIEUZE ROEPING KREGEN

Lithoijen heeft ook een aantal jonge parochianen gekend, die zich aangetrokken voelden tot een 'religieus beroep'. Ondanks de aanwezigheid van paters Norbertijnen als pastoor, hebben zich -zover bekend- geen Lithoijense jongeren aangesloten bij deze orde. Wel gingen er diverse jongens naar het gymnasium/seminarie in Heeswijk.

De zusters van de Sociëteit van J.M.J. trokken wel meisjes uit Lithoijen aan om zich bij hun orde aan te sluiten. Ook enkele kostschoolleerlingen, die in Lithoijen bij de zusters van J.M.J. hun lager onderwijs genoten, werden later religieuzen bij deze orde. Hieronder wordt van enkele religieuzen een wat uitgebreidere levensloop beschreven.

1. Antonius BAIJENS, geboren te Lithoijen, rector te Croy. Schonk Lithoijen een fundatie (nr. 15).

2. Wilhelmus LENT, geboren te Lithoijen 15-10-1756. Tot priester gewijd te Münster in 1816, kapelaan te Boxtel in 1817, pastoor te Nuenen in 1840. In 1871 metselde hij de eerste steen van de nieuwe Nuenense kerk in, waarvan hij bouwpastoor was. Overleden te Nuenen in 1879. Hij schonk de Lithoijense kerk een fundatie (nr. 13), waarvan aldaar het klooster gebouwd werd (84).



3. Bernardus BAIJENS, geboren te Lithoijen, pastoor van Vorstenbosch. Schonk Lithoijen een fundatie (nr. 20).

4. Leonard van TEEFFELEN, geboren te Lithoijen, rector van het zwakzinnigeninstituut St. Vincentius te Udenhout. Hij heeft onder het pseudoniem van 'cultivator' veel geschreven over de Boerenbond (85).



5. Antonius van TEEFFELEN, geboren te Lithoijen, broer van bovenstaande, pastoor te Helvoirt.

6. Nicolaus COOLEN, geboren te Lithoijen 27-01-1786 werd tot priester gewijd en was later kapelaan van Mierlo. Wegens ziekte werd hij jarenlang in Lithoijen bij zijn familie verpleegd. Hij overleed 10-10-1842, kort nadat hij de eerste steen van de Lithoijense Waterstaatskerk had gelegd. Hun gezin telde zeven kinderen (3 meisjes en 4 jongens). Vader en moeder waren resp. in 1831 en 1839 overleden.

7. Lambertus Henricus Maria van de SCHANS, geboren te Lithoijen op 29-05-1909 aan de Langwijkstraat (thans nr. 21). Lambert ging hier naar de lagere school (nu Avanti) en naderhand voor verdere studie naar de Kapucijnen en ook het Kruisherencollege in Uden. Uiteindelijk koos hij voor de orde der Witte Paters te Boxtel (St. Charles) en middels deze congregatie voltooide hij zijn filosofische en theologische studie in Algerije en Tunesië. Hij werd op 29 juni 1936 tot priester gewijd in Carthago (Tunesië). Als jong missionaris vertrok hij kort daarna vanuit Antwerpen naar het toenmalige Britse mandaatgebied in Afrika: Tanganyika. Zijn eerste post was Sayu-Sayu, gelegen ongeveer 120 km. ten zuidoosten van Mwanza, in grootte de tweede stad van het land en gelegen aan de zuidkant van het Victoriameer: het Sukumaland. Vele posten en nieuwe opdrachten heeft hij in de loop van zijn Afrikaanse jaren in dit gedeelte van Tanzania gehad: hij heeft kerken en scholen gebouwd en



gezorgd voor kleding, voeding en medische verzorging, maar zich ook ingezet voor de opleiding van inlandse religieuzen. Al die jaren lang, op alle posten waar hij werkte, werd hij mentaal en financieel gesteund door de volijverige missieclub van Lithoijen en een ruime familiekring. Zijn veertig en vijftigjarig priesterfeest werd in Lithoijen luisterrijk gevierd.

Zijn laatste parochie in Magu heeft hij in 1992 aan de inlandse clerus overgedragen. Voor die laatste parochie had hij een project uitgekozen om financieel gesteund te worden door bijdragen t.g.v. de viering van zijn zestigjarigpriesterfeest in Lithoijen. In dit z.g. 'huiskamerproject' leerden jonge meisjes en vrouwen van Tanzaniaanse zusters wat begin 1900 Lithoijense jonge meisjes en vrouwen zoal geleerd werd: gevarieerd koken zodat de gezondheidstoestand van het hele gezin beter werd, leren naaien, zorg voor een betere hygiëne, kinderverzorging, maar vooral leren meegroeien met hun echtgenoot in de Tanzaniaanse maatschappij van de toekomst. De Remigiuserk heeft van pater Van de Schans een relikwie gekregen.

Ter gelegenheid van de festiviteiten rond zijn zestigjarig priesterfeest in 1993 werd in de Koenraadzaal een tentoonstelling ingericht over de orde der Witte Paters uit Boxtel en zijn missieleven in Tanzania. Voorafgaande aan de opening van deze tentoonstelling werd een Eucharistieviering in de Remigiuserk opgeluisterd met Afrikaanse muziek, verzorgd door de in traditionele kledij gestoken JO-TOS-DA GROUP. Ook werd hij geridderd in de Orde van Oranje Nassau. Zijn laatste jaren sleet hij in huize St. Charles van de Witte Paters in Heijthuisen alwaar hij overleed op 19-01-1999 en enkele dagen later daar begraven werd.



Viering 50-jarig priesterfeest van pater van de Schans te Lithoijen met begeleiding van het 'van de Schans'-koor



Na afloop van de Eucharistieviering, ter gelegenheid van zijn 60-jarig priesterfeest, wordt pater van de Schans in de auto geholpen door chauffeur/eigenaar Harrie van de Goor.



De feesteling op weg naar gemeenschapshuis Avanti. In de auto zit naast de chauffeur pastoor Bernard Kersten. Op de achterbank wordt pater van de Schans geflankeerd door links generaal-overste van de Witte Paters de Bekker en rechts door dhr. Ploegmakers, oudste inwoner van Lithoijen, voormalig kerkbestuurslid. Voorop loopt de Lithoijense band 'Ojjum van eige Bôjjum'

8. Zuster Willemien (Leonarda) van TEEFFELEN, zus van Leonard en Antonius van Teeffelen, geboren te Lithoijen, religieuze van de Sociëteit van J.M.J.
9. Zuster Norbertina (Annie) van LEUKEN, geboren te Lithoijen, religieuze van de Sociëteit van J.M.J. Zij is rond 1928 ingetreden.



Zuster Norbertina te midden van haar familie (bron: Jan van Leuken)

10. Zuster Edmunda (Ida) van der HEIJDEN, geboren te Lithoijen 09-10-1901, ingetreden in de Sociëteit van J.M.J. 11-01-1922. Als kleuterleidster en kosteres heeft zij zich in verschillende huizen van de Sociëteit zeer verdienstelijk gemaakt. Na een vierentwintig jarig verblijf in Hoogerheide, vond ze een rustoord in Ravenstein, waar zij op Paaszaterdag 1973 overleed. Zij werd begraven 25 april d.a.v. op het R.K. kerkhof aldaar.



11. Broeder Edmundus (Sjef) GIJSBERS, geboren te Lithoijen, pastor in Haarlem. Moest tante zeggen tegen bovenstaande. De zesenzestigjarige Sjef Gijsbers werd op 28 augustus 1994 bij de viering van zijn vijftigjarig kloosterjubiläum koninklijk onderscheiden met de gouden eremedaille in de Orde van Oranje Nassau. Die werd hem overhandigd vanwege zijn inzet voor zieken en mensen aan de rand van de samenleving. Broeder Edmund trad 50 jaar geleden toe tot de broeders Penitenten. Begin jaren vijftig werkte hij als afdelingshoofd in het psychiatrisch ziekenhuis Huize Padua. In 1964 werd hij benoemd tot overste van de Hartekamp, waar hij de inrichting startte voor verstandelijk gehandicapten. Sinds 1973 werkt hij als pastor bij de parochie H. Antonius van Padua in Haarlem. Daarnaast was hij voorzitter van het huiskamerproject voor aan heroïne verslaafde prostituees in Amsterdam. En hij is een van de drijvende krachten in de begeleiding van terminale patiënten (86).



Broeder Edmundus Gijsbers en zuster Edmunda van der Heijden temidden van hun familie (bron: collectie Hol-van der Heijden)
Zittend 5 de van links (tussen zijn ouders Wimke en Drieka Gijsbers) zit broeder Edmundus. Rechts van Drieka Gijsbers-van der Heijden zit haar zus zuster Edmunda.

12. Zuster Maria Gertrude (Fientje) PLOEGMAKERS, geboren te Lithoijen 14-07-1912, ingetreden bij de zusters Franciscanessen 18-08-1931, eeuwige gelofte afgelegd 20-02-1936, overleden in het Moederhuis te Veghel 10-08-1994 en aldaar op het kloosterkerkhof begraven.



13. Broeder Aquinatus (Lambert) PLOEGMAKERS, broer van Fientje, geboren te Lithoijen 28-04-1909, ingetreden bij de Congregatie van de Broeders van de Onbevleete Ontvangenis, geprofest te Maastricht 15-08-1928, overleden te Helmond 13-12-1990. Zijn hele onderwijsloopbaan heeft hij in Helmond aan de schooljeugd besteed. Daarna was hij tuinman en zorgde jarenlang voor al het stielcilwerk. Ook was hij koster in de kapel.



14. Zuster Martina (Antonia Maria) van LENT, geboren te Lithoijen 19-03-1904. Tonia trad in 1926 in bij de Zusters van Liefde van Tilburg en nam de kloosternaam -naar haar vader- Martina aan. Ze hielp in de keuken en was verantwoordelijk voor de refter in het klooster in Eindhoven. Overleden 19-08-1989.

15. Zuster Agnetine (Wilhelmina Christine) van LENT, geboren te Lithoijen 28-12-1914. Mien was een vlotte meid en erg ondernemend. Zij richtte in haar toenmalige woonplaats Budel mede de Boerinnenbond op in 1933. Menige jongen had een oogje op haar tot zij in 1936 intrad bij de zusters van Liefde te Tilburg en de naam van haar moeder (Agnes van de Wert) aannam. Zuster Martina en zuster Agnetine waren zusjes (hun ouders waren in hun jeugd van Lithoijen naar Budel verhuisd) en toen zij naar het klooster gingen kostte dat hun vader een paar koeien. Zuster Agnetine werkte in het Binnenziekenhuis te Eindhoven en was vele jaren werkzaam als hoofd van de gynaecologische afdeling van het St. Lambertusziekenhuis te Helmond. Ze woonde in het klooster bij haar zus Antonia. In 1983 gingen ze beiden naar Huize Stanislaus in Moergestel, Agnetine overleed op 23-11-1984. Beide zusters liggen in Moergestel begraven.
16. Ook hun zus Mardina (Dien) van LENT, geboren te Lithoijen op 03-06-1908 is even in het klooster geweest, waarna zij thuis haar ouders oppaste. Dien is ongehuwd overleden.
17. Zuster Nicolasion (Miet) GOVERS, geboren te Lithoijen als dochter van Harrie Govers en Sien van Loon en in 1935 ingetreden bij de zusters van de Sociëteit van J.M.J. Vóór ze naar het klooster ging, was ze in Lithoijen enige tijd onderwijzeres en heeft ze -vlak voor ze intrad- een flinke vrijgezellenavond gegeven, waarop o.a. de vrijgezellen Mies Liefkens en Giel van Ballegooij aanwezig waren. Een half ! kratje bier ging op en Miet maar zingen: 'Leve alle jongens!' De binnenkant van het 'karschuurke' heeft ze die avond ook gezien. Toen men in Lithoijen hiervan hoorde zei men: 'die komt niet meer terug'. Later heeft ze als religieuze op een huishoudschool in Hoogerheide les gegeven.
18. Zuster Cleopha (Maria Klasina) BAIJENS, geboren te Lithoijen 13-01-1906, ingetreden bij de Sociëteit van J.M.J. op 11-01-1927. Overleden op 14-11-1976 in huize De Bongerd te Heeswijk.



Zuster Cleopha Baijens temidden van haar familie (bron: collectie van Sonsbeek-Baijens)

19. Zuster..... (Mien) van GEFFEN, geboren te Lithoijen, religieuze van?
20. Zuster.....(Dien) VAN DER EIJDEN, geboren te Lithoijen, religieuze van ?
21. Johanna DIJKHOFF, opgegroeid in Lithoijen, religieuze geworden, maar later uitgetreden.